



00-talet – tvåusentalets första decennium

Förhoppningarna från millennieskiftet grusades snabbt. 00-talet var en tid av terrordåd, krig, mord, naturkatastrofer och ekonomisk recession med en finansbubbla som började i USA genom bankernas hantering av bostadslån.

Vi kände en växande oro för energiförsörjningen, den globala uppvärmningen och klimatförändringarna. En del experter hade invändningar mot den nya Öresundsbron som invigdes år 2000. Den skulle kunna påverka fisken så de. Vem kunde ana att åren som följde skulle föra så mycket elände med sig.

2001 blev det jordbävning i Indien. 50.000 människor dog, merparten var barn. Samma år, den 11 september (ninne-eleven) glömmer ingen. En grupp terrorister utförde en samordnad terrorattack med fyra kapade, amerikanska passagerarflygplan. Två av flygplanen flög in i de s.k. tvillingtornen i New York. Byggnaderna tog eld och rasade ihop. Ett tredje flygplan flög rakt in i Pentagons västra fasad och ett fjärde plan kraschade på ett fält i Pennsylvania. I det sista planet hade passagerarna övermannat kaparna i kabinen, tagit sig in i cockpiten och försökt övermanna kaparpiloten. (29 oktober 2004 sände TV-kanalen Al-Jazira ett videoband med Usama bin Ladin, där han tog på sig ansvaret för attackerna.)



bin Ladin, där han tog på sig ansvaret för attackerna.)

Fadime Şahindal mördades av sin egen far i ett s.k. hedersmord 2002. 2003 knivhögs vår utrikesminister Anna Lindh när hon befann sig på varuhuset NK. Hon dog dagen efter, den 11 september. Rymdfärjan Columbia exploderade över Texas 2003 och de sju rymdfararna dog. Det blev krig i Irak 2003, flera länder gick ihop, med USA i spetsen, och invaderade landet för att hitta de förstörelsevapen man trodde fanns. Saddam Hussein störtades.

2004 ägde ett mord rum hos en religiös sekt i Knutby. En ung flicka blev manipulerad av en av pastorerna att utföra mordet. I slutet av 2004 var första gången vi fick veta vad en tsunami är. På onsdag jul svepte gigantiska vågor in över Thailand och närliggande



kustområden i Indonesien, Malaysia, Indien, Sri Lanka, Maldiverna och öarna i Bengaliska viken. Omkring 226.000 människor miste livet och över 5 miljoner blev hemlösa.

”Förhoppningarna från millennieskiftet grusades snabbt.

Det var en jordbävning som ägde rum under Indiska oceanen som var upphov till tsunamin. 543 svenskar fanns med bland de omkomna. Det finns endast en katastrof, som man känner till, som är större. Det var en jordbävning som ägde rum i Shaanxi i Kina år 1556. Då omkom 830.000.

Det var bombdåd i tunnelbanan i Centrala London och på Bali. På Bali dödades 202 människor. I Madrid sprängdes flera tåg mitt under

rusningstrafiken och 201 dödades. Tjetjenska terrorister tog mer än tusen personer som gisslan på en skola i nordöstra Serbien och det var ett gisslandrama på en teater i Moskva.

2005 orsakade orkanen Katrina stor förödelse i USA där Louisiana, Mississippi och Alabama blev mest utsatta. 2006 plågades knappt elvaårige Bobby ihjäl av sin mor och hennes sambo. Saddam Hussein dömdes till döden. I Pakistan mördades landets tidigare premiärminister Benazir Bhutto. Christer Fuglesang blev första svensk i rymden.

Hösten 2008 blev Barack Obama vald till USAs president, den förste svarte. Samma år dödades tusentals människor i Kina av en jordbävning. Det skedde en svår flygolycka i Madrid. Decenniets sista år fick vi en pandemisk influ-





ensa kallad H1N1 eller svininfluensan. De Tamilska Tigrarna på Sri Lanka besegrades efter 26 års inbördeskrig.

Hemma i Sverige, i Västberga utanför Stockholm, ägde det s.k. Helikopterrånet rum.

För egen del jobbade jag på som vanligt på ett av ABB:s bolag. Åren rullade på, det var hela tiden en massa underliga personalaktiviteter för att främja 'team-building', effektivitet och kostnadsbesparingar med mera. Resultatet måste upp minst 10 procent varje år. Jobbet gick lätt, jag hade en viss vana. Jag skulle pensioneras i februari 2009, men jag funderade allvarligt på att jobba till '67' för att bättra på min pension.

ABB blev mer och mer toppstyrt. Ett ytterligt detaljreglerat designprogram togs fram i Schweiz. För mig kändes det som en tillbakagång till 70-talet. Underligheter med skuggor som måste appliceras på alla gamla produktbilder om man inte ville fotografera om allt. Kanske var det någon hög chef på huvudkontoret, som hade försänkningar i någon reklam-



byrå, som drev igenom det hela. Jobbet var inte roligt längre. Det kändes inte meningsfullt att räkna halva millimetrar. 30 juni 2009 blev min sista arbetsdag efter 49 års yrkesarbetande.

Privat ägnade jag fritiden åt torpet, olika operasor, böcker och att följa med maken på hans olika bilevenemang med veteranbilarna eller aktiviteter tillsammans med dottern. Det kändes så lyxigt att få rå sig själv, ha långfrukost på altanen, åka ut med maken och luncha på olika ställen om vi inte hade lust att laga mat själva. Och vi kunde stanna borta längre i torpet. Vi genomförde flera små 'projekt' där tillsammans med vår dotter som ännu var singel och hade tid att hälsa på mor och far och hjälpa till med torpet.

Jag trodde att nu har vi många fina år framför oss då vi tillsammans kan umgås med släktingar, vänner och bekanta, men så blev det inte.

Fortsättning följer ...

22 november 2020

Inger Klintberg Danielsson

