



1990-talet – avslutar vårt andra årtusende

Under 1990-talet blommade globaliseringen ut för fullt. Det hängde ihop med den 'digitala revolutionen' och 'Internets' tillkomst när den första webbplatsen skapades. Det enda företag som inte fattade galoppen var svenska Facit. Där lär ha funnits en man i ledande ställning som avfärdade Internet med "Äsch det är bara en 'fluga' som snart går över".



Det var krig och naturkatastrofer även detta decennium.

Hela Balkan var i uppror p.g.a. etnisk nationalism. Det var massmord och koncentrationsläger i Jugoslavien. Kosovo-kriget tog inte slut förrän 1999 då NATO bombade Serbien. Även i Rwanda i Afrika var det 'etniskt krig' då folkgruppen 'tutsier' förföljdes av 'hutu-er'. Det blev ett folkmord där hundratusentals människor dödades.

'Kuwaitkriget', eller 'Gulfkriget', var ett fullskaligt krig mellan IRAK och allierade trupper, ledda av USA, under 1990-talets början. Det amerikanska kodnamnet var "Operation Ökenstorm".



Jag minns att min dotter och jag brukade köpa en amerikansk tidskrift som heter 'Victoria'. Det är en tidning helt i den viktorska erans tecken. Denna tidning cirkulerade

också bland de kvinnliga soldaterna som deltog i 'Ökenstormen' och de var strängt förbjudna att 'klippa ut något ur tidningen'. Vilken kontrast mellan den romantiska 'Victoria' och deras tuffa soldatliv. Inte konstigt att de ville drömma sig bort.

Öst- och Västtyskland förenades. Warszawapakten upplöstes. Boris Jeltsin dök upp på den politiska scenen i Sovjetunionen som snart skulle upphöra som stat och bli till Ryssland. Boris kom att ses som en dansande rysk björn förtjust i starka drycker. EU föddes i och med att Maastrichtavtalet trädde i kraft.

Nelson Mandela, en man som jag verkligen beundrar, frigavs 1990 efter 27 års fängelse på Robben Island. Han blev Sydafrikas första svarta president 1994.

År 1994, året då jag fyllde 50, började med stora jordskalv både i Los Angeles och på Sumatra och förödande skogs-

bränder i Australien. På hösten samma år, den 28 september skedde den fruktansvärda fartygskatastrofen då Estonia förläste och försänkte Sverige i sorg. Riksdagen bestämde

”Det var krig och naturkatastrofer även detta decennium.

att en 'pappamånad' måste tas ut annars skulle föräldrapenningen dras in. Vid folkomröstning på hösten blev det 'ja' till svenskt medlemskap i EU. Världens första klonade får, 'Dolly', visades upp av skotska forskare. Prinsessan Diana, exustru till prins Charles, omkom i en bilolycka i Paris. Kanaltunneln under Engelska kanalen invigdes.

1995–1996 var jag mycket sjuk. När jag sökte hjälp på min 'valda' vårdcentral fick jag ingen riktig hjälp. Doktorn lyssnade inte och bagatelliserade det hela medan jag blev allt sjukare och svagare. Inte förrän jag bytt husläkare, nära ett år senare, fick jag rätt hjälp, fantastisk sådan. Påsken -96 tillbringade jag på Thoraxkliniken i Uppsala och sedan dröjde det till vintern -97 innan jag var någorlunda återställd så jag kunde återgå i full tjänst. Under min rehabilitering fick jag ompröva livet och steg för steg försöka 'återerövra' det eftersom jag inte varit säker på att få fortsätta leva.

Jag levde som i en bubbla och ute i världen rullade livet på som vanligt med miljöskandal vid tunnelbygget genom Hallandsåsen, katastrof i Göteborg då 63 ungdomar dog och 213 skadades i en brand förorsakad av några av deras jämnåriga. Orkanen 'Mitch' orsakade förödelse i Mellanamerika. Det var skolskjutning i Columbine i Colorado, USA. En jordbävning i Turkiet krävde 15 000 liv. I USA försäkrade president Bill Clinton att han visst inte haft något 'otillbörligt' för sig med Vita Huset-praktikanten Monica Lewinsky. Boris Jeltsin avgick och efterträddes av Vladimir Putin, en f.d. KGB-agent.





Här hemma i Sverige härjade 'Lasermannen' och sköt på invandrare. I Malexander sköts två poliser som var ute på tjänsteuppdrag. Vice statsministern Mona Sahlin fick löpa gatlopp för att hon handlat Toblerone med sitt bankkort som var avsett endast för 'tjänsten'.

Ju närmare årtiondet kom millennieskiftet desto nervösare blev IT-folket. Man trodde att vid det magiska klockslaget till det nya årtusendet skulle det 'digitala' helt braka ihop.

Det var en obefogad rädsla skulle det visa sig...

Fortsättning följer ...

Följande betraktelse skrev jag på nyårsnatten efter tolvslaget, som bidrag till en årskrönika över 1999, som företaget tryckte.

Nyårsbetraktelse på tröskeln till det nya millenniet

Festen är inte slut, snart höjer dirigenten taktpinnen och slår an Ouvertyren till nyårskonserten från Wien. Ett dygn har passerat sedan det lilla blå klotet fick fnatt. Den utomjording som kanske höll ett öga på oss måste ha undrat vad som stod på.

Med teknikens hjälp kunde vi följa hur världen gjorde 'vågen'. En våg med fräsande champagneskum på toppen. Runt hela det blå klotet, timme för timme, upprepades samma sak. Musik, sång och dans, symbolladdade handlingar, fredsböner och högstämnda tal, eldar och fyrverkerier. Aldrig förr har det blivit så tydligt hur mycket som förenar. Under den tunna hinnan, som vi kallar atmosfär, sprattlar sex miljarder människor som gillar att leka – att festa, hoppa, sjunga, dansa. Så olika men ändå så lika,

En grånande Mandela tänder ett ljus på Robben Island, den 'dansande' ryske björnen, Jeltsin, försöker stjäla showen, vår egen svenske kung förvandlas till en vanlig, salig 'svenssonfarsa' när han äntligen får fart på fyrverkeriet. Orden i Tennysons dikt får nytt liv, då Margaretha Krook åter ber om den 'tusenåra' freden. Ja, det var i sanning en förtrollad natt.

Frustrationen inför millenniehysterin fick sin förlösning. Domedagsprofeternas spådomar kom på skam. IT-tekniken stod pall. Var det så enkelt? Det rullar på! Festen fortsätter, den har bara börjat ...

Gott Nytt Millennium alla 'Controllare' och medresenärer på vår snurrande jord! ... **och "keep on rollin'!"**

15 november 2020

Inger Klintberg Danielsson

