



Ingenting blir som man tänkt sig så icke heller årets julafton

Dotras besök tisdagen före doppara'n blev uppskjutet till onsdagen på grund av att förskolan oväntat stängde. Som vanligt hade hon med sig alldeles för mycket. När hon åkt och jag skulle förse en av julblommorna med en ytterkruka behövde jag använda stegen. Den hade redan använts fyra gånger under dagen, men nu ville den inte samarbeta längre.

Stod på översta steget när stegen välte. Nu går det åt h-e hann jag tänka, nu bryter jag armen. Landade på höger höft. Hade så ont, kunde inte ta mig upp. Försökte påkalla hjälp från grannarna genom att knacka på elementet, men där var tyst som i graven.

Jag satt och storbölade som ett småbarn. Så småningom kunde jag hasa mej ut i entrén och med hjälp av en gammal karmstol som står där ta mig upp på benen. Sedan tog jag mig upp till övervåningens badrum och hittade en lång elastisk binda efter min senaste knäoperation. Klämdde och kände på handleden och fixerade handleden med ett fast bandage. Riktigt proffsigt tyckte jag själv. Konsulterade också mågastumpen som är fysioterapeut. Armen är kanske bara stukad tänkte jag.

Luckades koka en halv sats risgrynsgröt till skinksmörgåsarna, som var svårare att få till. Blev ingen uppesittarkväll utan tidigt sänggående med smärtstillande tablett. Sova gick inte. Klockan två gick jag upp och satte mig vid datorn och knackade ner en God Jul-hälsning med vänster pekfinger till min webbredaktör och några till.

Efter ett par timmars sömn på morgonsidan vaknade jag till en julafton jag inte planerat. Det gick inte att 'fejs tajma' inte heller att ringa, SR Play och SVT Play fungerade inte på min nya fina telefon, inte heller internet. Så var det med det 'digitala underverket'. När jag som mest behövde den fungerade den inte. Tänkte, det är väl för mycket 'digital trafik' nu under julen.



Dotras sillinläggningar och hemtrillade köttbullar liksom hennes goda saffransbullar och inköp räddade min julafton. Jag fick en fin fotobok av mågastumpen där han fångat mitt lilla barnbarns 2020 i bild. Från dotra fick jag en tegelstenstjock bok. Jag fick en stilig julblomma av min bror och svägerska och min rara grannfru, med sina två flickor, ringde på och önskade god jul med en liten julgrupp.

Någon julpromenad blev det inte. Var mörbultad i hela kroppen. 'Schweinshaxen' låg kvar i frysen.

Har en olycka med höger handled i färskt minne trots att det är 25 år sedan. Då halkade jag så illa att handen lossnade från underarmens ben som bröts tvärt av. Det var en traumatisk händelse. Jag fick sex metallpinnar inborrade i underarmen – en så kallad Hoffmanbåge. Och jag tänkte på Magdalena Ribbing som jag tror dog efter en stegolycka.

Tackade min lyckliga stjärna för min 'inbyggda vaddering' om man så säger. Utan den hade lårbenshalsen legat pyrt till. Det kunde alltså gått värre. Julaftonen blev dock en lång dags färd mot natt. Och natten lika jobbig som föregående.

Gick upp 02.30 på juldagsnatten. Med en liten skål grönkålschips och ett glas öl som 'bränsle' tog jag jag itu med att plita ner några stolpar till det här kåseriet.

För att pröva mig ytterligare började jag känna igen tecknen på en begynnande urinvägsinfektion. Och litet senare fick jag ideliga nysattacker och rinnsnuva. Dotra trodde förstas att det var det allra värsta. Jag hade mina



**Julnattens köld är ej så hård
Stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sover på våran gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
ingen snö syns på fur och gran,
ej heller på alla taken.
Blott kåsösen är vaken.**

Ingers tankar



aningar att det berodde på julblommorna. Hade fått flera hyacinter och en julstjärna. Ställde blommorna i ett rum som jag inte använder, stängde dörren och slog på ventilationen på max. Då upphörde nysningarna och snuvan.

Min webbredaktör sa åt mig att ringa 1177. Efter låååång väntan i telefonkö fick jag rådet att genast åka in till akuten. Så jag beställde en sjuktransport. Efter sju (7) timmar var jag hemma igen kl. 01:15 med gipsad arm upp till armbågen. Jag hade gått med en bruten handled i två dygn. Jag lyckades också få dem att skriva ut antibiotika för urinvägsinfektionen.

Precis ALLT är nu ett problem. Borsta tänderna med fel hand, borsta håret, klä sig, gå på toaletten, bre en smörgås, skala potatis och andra grönsaker, hyvla ost och skära itu något. Nu har jag att ta mig igenom fyra veckor med gipset. Sedan väntar sjukgymnastik.

Skitåret 2020 slutade med en skitjul och dagarna efter har varit en fortsatt prövning av mitt tålamod, undrar just vad det nya året ska föra med sig.

Inger Klintberg Danielsson, 6 januari 2021

