



Mr President, you're fired!

A snan drog längsta strået, **men elefanten har inte 'trumpetat' färdigt än.** Som jag har längtat efter att få sätta rubriken ovan.



Förra gången det var val grät jag när jag hörde vem som vunnit. Det var ett så osannolikt resultat och en sådan besvikelse. Denna osympatiska, motbjudande lögnhals, hur kunde han vinna? USA hade inte haft så lågt valdeltagande på tjugo år, 25 procent av de röstberättigade röstade på Trump den gången. Clinton fick fler röster men vann ändå inte p.g.a. färre elektor röster. I år var valdeltagandet betydligt större. Men läget till en början lika förvirrat.

I år lär mer än 100 miljoner amerikaner ha förtidsröstat. Med tanke på vad Trump hotat med om han inte vann så var det ett klokt beslut. Både med tanke på Coronan och att man inte vill bli trakasserad av en mobb när man uppfyller sin samhällseliga plikt. Trump lär ha fått 70 miljoner röster men det räckte inte.

Trump vägrar se sig besegrad

Hela världen ser på när nu Trump också visar sig vara en dålig förlorare. Han kommer att ta till alla möjligheter att bråka. Många advokater kommer att tjäna storkovan när de går hans ärenden. Trump tror säkert att han har högsta domstolen som i en liten ask. Han kommer att spela ut hela sitt register av beskyllningar och lögner. Han kommer att stå där och truta med munnen och knixa på axlarna och gestikulera. Det är så frestande att kalla honom Trynet Trump, men det vore att förolämpa grisarna





Valdeltagandet är komplicerat

Valdeltagandet i USA har inte varit vad man väntar av en modern demokratisk stat. Landet ligger på 28:e plats i världen när det gäller valdeltagande. Man måste registrera sig minst 30 dagar före valet för att få rösta. Veldig många amerikaner är så fattiga att de inte har råd att skaffa sig det nödvändiga ID-kortet så loppet är därmed kört för dem. Endast 64 procent av de röstberättigade har hittills varit registrerade. Själva registreringen kan också orsaka problem på olika sätt. Vid 2012 års val var 12,5 procent av registreringarna ogiltiga. I år var visst valdeltagandet det största på hundra år.

Oviljan att gå och rösta hänger säkert ihop med att det förekommer väldigt många val i USA. Under ett presidentvalår kan man behöva rösta fyra gånger. Man måste ta ledigt från jobbet och det är som sagt förknippat med många praktiska svårigheter. Ändå finns det, särskilt från republikanerna, en stark ovilja att modernisera valsystemet. De vill helt enkelt inte att fler ska kunna rösta. USA håller fast vid sitt nära 250-åriga valsystem fast landet ser helt annorlunda ut idag.

Landet är delat

I många år har klyftorna vuxit sig allt djupare mellan olika samhällsskikt. Begreppen demokrat eller republikan har påverkat förhållandet mellan familjemedlemmar, arbetskamrater och grannar. En oliktankande ses som fiende. Joe Biden får ett tufft jobb om han ska ändra på det.

Nu har amerikanarna sagt sitt för den här gången. Många

gjorde nog som de brukar, 'de röstade med plånboken'. Trump har sänkt skatterna, dock mest för höginkomsttagarna, och han har byggt muren. Han har också gått ur Parisavtalet och förnekar klimatproblemet. Han har startat handelskrig mot Kina och höjt importtullarna mot Kina från 4 till 20 procent. Han har minskat USA:s bidrag till WHO och även landets bistånd. Han vill dra ner på USA:s delaktighet i NATO. Han struntar i FN. Han har gett klartecken att skövla stora naturområden i Alaska.

Han har skaffat sig låtsaskompisar i Vladimir Putin och Kim Jong-un. Han har ägnat sig åt pajasframträdanden i fyra år, ljugit konstant och ägnat sig åt twittrande i stället för ledarskap. Han har fått olika folkgrupper att resa sig mot varandra. Han har sympatisörer bland diverse ljusskygga organisationer. Han har fått Amerika att framstå som ett avskräckande exempel, ett omodernt land med uråldriga värderingar och en fara för vårt klot och framtida existens.

Äldsta presidenten någonsin

Joe Biden har ett tungt lass att hantera. Han är 78 år när han tillträder. Hoppas han står pall för uppgiften. Han har lång politisk erfarenhet och brett kontaktnät, men räcker det. Skulle han tvingas träda tillbaka får amerikanarna en kvinnlig president antingen de vill eller inte. Dessutom är hon färgad. Vad händer då?

Jag önskar både Joe Biden och Kamala Harris lycka till!

12 november 2020

Inger Klintberg Danielsson



Antelope Canyon i Coconino County i Arizona.