

B Ingers tankar



ENSAM ÄLDRE DAMS MIDSOMMAR



Eftersom jag inte hann handla allt före ”denna festliga dag” togs en liten biltur till närmsta affär tidigt på morgonen, direkt när de öppnade. Inte en bil inom synhåll. Naturen i betagande grönska. Folktomt i affären. Slut på hyllorna. Inget gott till fikat. Inga alkoholfria öl. Inget alls av det där ”lilla extra” fanns kvar att köpa, bara tomma kartonger på hyllorna.

Hemma igen och lika tyst i kvarteret som när jag åkte. Ensam i min radhuslänga. Tyst, tyst. Sätter på den nya datorn och mailar Glad midsommarhälsningar till bekanta. Får ett sms från barnbarnsfamiljen att de tagit tidig lunch på ett Max på sin resa till Järvsö.

Bestämmer mej för att inta min silllunch inomhus. Kokar några ägg, tvättar färskpotatisar och dukar på köksbordet. Tar en gammal Berså-tallrik och ställer fram ett snapsglas vid finska Ultima Thule-glasen. Abbas Mästarmatjes i en liten skål, några rädisor, en klick gräddfil med fryst gräslök, två ägghalvor och en bit jubileumskaka med ost&rädisor, en lättöl och en liten Skåne, det är alltihop (!). En kopp snabbkaffe med en bit hemgjord mjuk pepparkaka till efterrätt.

Sedan tyst igen, inte ett liv någonstans. Värmen dallrar utanför. Varken TV:n eller radion har något midsommaraktigt att bjuda på. Löser ett korsord, ett svårt ett, med ”fyra prickar”. Fyller i blanketten inför besöket på USÖ:s ögonavdelning på tisdag. Funderar på att ta ett tag med dammsugaren. Och så kan man ju alltid damma lite och sätta på en tvättmaskin eller putsa något man inte hunnit förut eller kanske torka köksgolvet. Nöjena står som spön i backen.

Tystnaden och tinnitusen tillsammans med ljudet från fläktsystemet susar i öronen. Kanske lika bra att sova bort en stund.

Klockan är 17:00 och utomhus på skuggsidan är det 30,4 grader, inomhus 23,4.

Vila, lite tittande på en repris av programmet Auktions-sommar och en stunds läsning i Martin Kraghs bok, ”Det fallna imperiet – Ryssland”. Min kusin i Göteborg ringer och som vanligt har vi en lång, livlig konversation om högt och lågt, ditt och datt. Är så glad att jag fick kontakt med henne på gamla dar. Min bästa ”pratkompis”.

Åh, så är det matdags igen, vad ska jag hitta på. Rör ihop en potatissallad på de kalla tärnade färskpotatisarna (kokade några extra vid lunch), ett syrligt äpple och lite hackad färsk gurka. Sås på majonäs, gräddfil, en skvätt mellanfil, pressad vitlök, lite västervikssenap, bostongurka och syltlök, salt och peppar. Så får det bli. En kall tallrik med sallad, tomat, kokt skinka och ”salladen” och ett glas ”vitt”. Inget ”grillat” för mej, jag äter praktiskt taget inget kött (utom lite ”skivat” på smörgåsen).

Jaha, det är ett midsommarprogram från Äskhult på TV. Tittar väl på det då. Den gamla halländska byn har jag besökt tillsammans med maken för evigheter sedan. TV:n får stå på, kastar ett öga på den då och då. Kvällen går. Tittar på min mobil och ser att jag fick ett sms kl 16:40 att barnbarnsfamiljen sedan länge nått sin Järvsö-destination. Så fint, då har allt gått bra, jag funderade just på att skicka ett sms och fråga hur det gått.

Då kan jag somna lugnt.

Inger Klintberg Danielsson 22-08-10