



## Kan det bli värre?

**D**en som väntar på något gott väntar alltid för länge heter det nu för tiden. Efter fjorton månaders datorabstinens har jag äntligen en ny dator. En "mackapär", det vill säga en MacBook Air. Så roligt, vilken underbar leksak.



**M**itt kåserande på min forna arbetskamrats blogg har legat länge i träda, men nu är den gamla damen kanske "back in business". Inför det här året kände jag en molande oro, i högre grad än vanligt inför ett nytt år, men inte trodde jag det skulle bli så vidrigt som det blivit.

Och nu verkar allt elände redan ha "normaliserats". Världen har tippat över. Den onda sidan har fått övertag. Gollum, där borta i Ryssland jobbar på att göra avtryck i världshistorien på sitt sätt. Genom historieförfalskning, lögn, brutalitet, krigsbrott, kriminalitet, ren och skär ondska, angiverikultur och förtryck dompterar han såväl sitt folk som hela världen. Hur fasiken har det kunnat få gå dithän och få fortsätta?

**J**ag håller på och läser Martin Kraghs bok "Det fallna imperiet: Ryssland".

Intressant läsning. En väldigt läsvärd bok. När jag är klar med den ska jag ta mig an "Vi och dom" av Bengt Jangfeldt. Det finns bevisligen människor som annat vad som komma skulle. Men de flesta, däribland högt positionerade politiker har varit väl aningslösa och godtrogna. De har visat upp en rent naiv sida i sin tro att världen enkelt kan förändras. De ekonomiska aspekterna har givetvis kommit i första hand och styrt deras agerande. Minns att jag tyckte



det var konstigt hur lätt Merkel satte sig i beroendeställning av den ryska gasledningen.

**P**utin har effektivt satt "P" för allt viktigt i världen. Och världens ledare duttar och "pratar" med honom som till ett vanartigt barn. Han får stå i centrum hela tiden. Putins mål är att söndra och att få så mycket makt som möjligt innan han dör. Människovärde och demokrati är som ett rött skynke för honom. Han är en liten, lättkränkt man med storhetsvansinne som genom en kombination av förslagenhet och ödets nyck lyckats komma i en position där han kan blomma ut i sitt hat till omvärlden. Det har funnits liknande män i historien tidigare. En hette Adolf, en annan hette Josef, en tredje Napoleon. En fjärde var Mao, som styrdes av vissa ideal men orsakade mycket lidande och massdöd.

**F**örutom det vidriga kriget och alla miljarder som gått åt till det finns fortfarande alla de andra problemen kvar. Världssvälten har ökat, klimatfrågan med dess accelererande verkningar fortgår, bristen på energi skapar ekonomiska problem, den kriminella världens agerande verkar öka år för år. Och sist men inte minst, pandemin lever än.

Det finns att oroas över. Mitt hopp är att "de goda krafterna" ska hålla ut och så småningom lyckas "vända världen rätt".

*Inger Klintberg Danielsson 22-08-03*

